

K3 op boerderijbezoek in Watou

Naar aanleiding van ons thema “Het leven op de boerderij” gingen we op vrijdag 19 april 2024 met het 3^{de} kleuter naar enkele boerderijen in Watou. We gingen de dag van start op de boerderij van Chiel Lemahieu-Ameloot en Eline Pety (ouders van Gaëlle). We bekeken en aaiden de konijntjes, leerden wat meer over de varkens, mochten de kuikens bekijken en vasthouden, mochten onszelf wegen op de weegbrug, mochten in de tractor zitten en we sloten af met een kijkje bij de schapen en de lammetjes. Daarna gingen we richting de boerderij van Jasper Igodt en Veerle Dauchy (ouders van Emile). Na een lekker (en mooi) tussendoortje van mama Veerle, werden we ondergedompeld op hun boerderij. Mama Veerle had een fotozoektocht gemaakt en zo leerden we alles over de uien, de varkens, het veld en de landbouwmachines. We mochten ook allemaal eens op de spuitmachine zitten. Zo werd het al vlug middag en was het tijd om te picknicken. Na onze picknick gingen we richting de boerderij van Jelle Debaene en Jolien Desmet (ouders van Marie-Elaine). Eerst werden we ondergedompeld in de wereld van de kuikens/kippen. We mochten ook een kijkje nemen naar de kraan en de nieuwe waterputten. Daarna werden we meegenomen naar de schuur en leerden we heel wat over de aardappelen. We mochten ook een kijkje gaan nemen bij de landbouwmachines en mochten allemaal eens op de aardappelmachine zitten. En we sloten de boerderijendag af met heerlijke warme chocolademelk en appelpaai!

Een hele grote dank je wel aan Chiel, Eline, Jasper, Veerle, Jelle en Jolien om ons zo hartelijk te ontvangen en jullie boerderij op zo'n leuke en leerrijke manier aan ons voor te stellen! Het werd een super leuke en leerrijke dag voor ons!





Toneelvoorstelling L5 en L6

Dinsdag gingen de leerlingen van L5L6 naar het toneel/concert 'Mojo helden'. Mojo helden dragen geen kleurrijk superheldenpak en hebben ook niet de kracht om auto's op te tillen, te vliegen of te ademen onder water. Hun kracht zit van binnen en zorgt ervoor dat ze vrolijker, krachtiger in het leven staan en zo gemakkelijker tegenslagen leren overwinnen. Mojo is een magische superkracht die je gelukkig maakt. Als je gelukkig bent, ben je positiever en kijk je naar de wereld met een andere bril. Je bent minder geneigd om te focussen op het negatieve in je leven en je geniet meer van de kleine dingen. Tijdens het concert leerden we hoe we mojo kunnen oproepen. We dansten, gingen mee met de mojo trein, deden een toverspreuk... En we leerden: 'Ik ben ok! Jij bent ok! Wij zijn ok! Jullie zijn ok!'

Leukedingendag van de ouderraad

Op donderdag 25 april was het leukedingendag. Alle kleuters van de school werden door de ouderraad getraceerd op een dag vol fun en plezier. Ze speelden spelletjes op school, de nieuwe go-carts werden in gebruik genomen, er was een springkasteel, tattoos, een boerderijbezoek... Kortom teveel om op te noemen.

We zagen allemaal stralende en genietende gezichtjes bij de kinderen.

Een grote merci aan de ouderraad om dit mogelijk te maken!



Vormelingen in Watou

Vorige zondag deden 5 leerlingen hun Vormsel. Dikke proficiat aan jullie allen. We konden genieten van een prachtige viering waarin jullie allen schitterden! We willen ook juf Wendy en het schoolkoor van harte proficiat wensen met de mooie muzikale ondersteuning tijdens de viering.



Initiatielessen basket Poperinge

Zie folder in bijlage