



Nieuwsbrief 31
8 mei

Buitenspeeldag

Geniet van de buitenspeeldag deze namiddag! De zon hebben ze ons alvast beloofd!

Stadsklassen

Maandag 13 mei tot en met woensdag 15 mei trekken L5 en L6 naar Gent op stadsklassen. We hopen dat de zon van de partij is en dat jullie een leerrijke 3-daagse mogen beleven. Geniet ervan!

L5 en L6 op bezoek bij Hanssens

Dinsdag mochten we met het 5e en 6e leerjaar op bedrijfsbezoek naar Hanssens. We leerden een indrukwekkend bedrijf kennen dat dagelijks 60 000 maaltijden bereidt waarbij ze volop inzetten op duurzaamheid. Na de rondleiding verwerkten we de uitleg in kleine groepjes a.d.h.v. een spel. Leuk dat we gezien hebben waar onze warme maaltijden vandaan komen!



Uitstap 'Hoeve Maedelstede'

Met de peuter en eerste kleuterklas vertrokken we donderdag 2 mei vol enthousiasme richting 'Hoeve Maedelstede'.

Daar viel heel wat te beleven! Toen we aankwamen installeerden we ons in de grote zaal waar we eerst ons koekje of fruit op aten. Als iedereen klaar was, konden we buiten gaan ravotten en rijden met de vele go-carts en tractors, springen op de hele grote trampoline en nog zo veel meer!

Ondertussen maakten we in kleine groepjes ook enkele ritjes met de Maedelstedemobiël!

Wat vonden de kleuters dit leuk!

Daarna gingen we richting de stal waar we de vele konijntjes en cavia's konden bewonderen en aaien. De vriendjes mochten zelfs in de hokjes kruipen om echt dichtbij de diertjes te zijn!

Ook de koeien konden we even van dichtbij gaan bewonderen.

In de speelstal vonden we heel wat activiteiten om te doen: bouwen van een boerderij, de kippen op de stok zetten met speciale armgrijpers, de koe proberen te melken, kruipen door het spinnenweb om de schat te veroveren. Zelfs een spelletje op de voetbaltafel! En nog zoveel meer! Daarna was het tijd om samen onze lekkere boterhammetjes op te eten.

Na het eten kwamen we eventjes tot rust in de stal 'Tussen Hemel en Aarde' waar we eventjes konden liggen en uitrusten op de zwevende tapijten.

Om ons daarna in de Sahara naar hartenlust uit te leven in de overdekte zandbak!

Toen was het tijd om kennis te maken met de mini-paardjes van Els. Ze had er wel vijftien!

De kleuters mochten de paardjes borstelen, aaien en zelfs mooi maken met elastiekjes, lintjes, enz. Daarna mochten ze per 2 onder begeleiding op wandel met het mini-paard!

Wat een belevenis! We gingen moe maar voldaan naar huis!



Geniet van het verlengd weekend!

